



Basen Powell & Powell

Spejderloven

- 1) En spejder er til at stole på.
- 2) En spejder er trofast.
- 3) En spejder er hjælpsom.
- 4) En spejder er en god kammerat.
- 5) En pigespejder er høflig og hensynsfuld.
En drengespejder er ridderlig.
- 6) En spejder er god mod dyr.
- 7) En spejder er lydig.
- 8) En spejder tager vanskeligheder med godt humør.
- 9) En spejder er sparsommelig og ordentlig.
- 10) En spejder er ren i tanke, i ord og i handling.

Spejderløftet

På min ære lover jeg at gøre mit bedste for:
at være tro mod Gud og mit land,
at være hjælpsom mod alle og
at holde spejderloven.

Lord Robert Baden-Powell of Gilwell

22. februar 1857 — 8. januar 1941

Den 22. februar 1857 fødtes i London Robert Stephenson Smyth Baden-Powell som nummer 12 af 14 børn. Han var kun 3 år, da faderen døde, men trods dette levede han en lykkelig barndom, dels fordi han havde en enestående mor og dels fordi han sammen med sine seks ældre brødre tidligt lærte glæden ved et sundt friluftsliv til lands og til vands at kende.

Som adskillige engelske drenge tilbragte han sin skoletid på kostskole og levede også her en stor del af sin tid i det frie.

Efter skoletiden gik han ind i hæren, gjorde en strålende karriere og nåede at blive general, før han som 53-årig trak sig tilbage. Mest kendt blev han under Boerkrigen, hvor hans heltedige forsvar af Mafeking gjorde ham til nationalhelt. Næsten samtidig med dette udgav han en lærebog i militær spejdertjeneste, et felt hvorpå han selv var meget dygtig. Stor var hans forbløffelse imidlertid, da det viste sig, at denne bog også blev brugt af drenge og ovenikøbet anvendtes som lærebog i iagttagelse og slutning i en lærerindeskole. På grund af denne opdagelse samt ud fra de erfaringer han havde gjort ved at modtage et utal af breve fra drenge og piger, der spurgte ham til råds, indvilligede han i at skrive en bog for drenge om civil spejdersport til brug for de bestående drengeorganisationer.

For 50 år siden, i 1907, afholdt Baden-Powell den første spejderlejr med 25 drenge på Brownsea Island for at prøve sine ideer igennem, og da den blev en succes, udgav han sin bog »Scouting for Boys«.

Om spejderarbejdets formål siger han selv, at det er »at skabe bedre borgere i fremtiden, særlig med hensyn til karakter og sundhed«, og vejen til dette mål må være en »opdragende leg, hvor spejderen uden at mærke det, bliver ledet til at opdrage sig selv, og derved udvikler sundhed, selvhjulpenhed, intelligens, praktisk sans og energi«.

Hvad der oprindeligt var tænkt som en hjælp til det bestående ungdomsarbejde for at modvirke den slaphed og tendens til opdragelse i flok, som dengang gjorde sig gældende, viste sig imidlertid at gribe sådan om sig og tale sådan til drengenes fantasi, at der i løbet af meget kort tid opstod adskillige spejderpatruljer, dannet af drengene selv. Pigerne ville imidlertid også være med, og rundt omkring skød hurtigt de første pigespejderpatruljer op.

Spejderbevægelsen gik sin sejrsgang, ikke alene i England, med udover størstedelen af verden. B.-P., som alle spejderne kaldte ham, tog sin afsked fra hæren for helt at hellige sig dette arbejde, og begyndte hermed hvad han selv kaldte sit andet liv. Overalt vandt han anerkendelse og blev af den engelske konge adlet som tak for sin indsats.

Den 8. januar 1941 døde han, 83 år gammel, men den bevægelse, han startede for 50 år siden, er i fortsat vækst og bygger stadig på de geniale principper, han dengang angav.

Program

SPEJDERNES JUBILÆUMS

22. OG 23. FEBRUAR 1957

Spejderorkesteret spiller.

Fanerne føres ind.

Prolog.

Fællessang.

Festtale:

Fredag aften: Beskæftigelsesterapeut, fru *Inger Buchardt*.

Lørdag eftermiddag: Landsretssagfører *Tage Carstensen*.

Fællessang.

Spejderunderholdning.

Fællessang.

»Ilden tændes«, spejderspil i 8 afdelinger.

Frit efter svensk af *August Høffding* og *Torben Wolff*.

Instruktion med bistand af

skuespiller ved Det kongelige Teater *Søren Weiss*.

Der vises i et par billeder baggårdsbørns usunde og nedbrydende tidsfordriv og af disse sørgelige tilstande opstår ønsket om at hjælpe denne ungdom. — I en række »syner« ses indianernes danse, nybyggernes frie, friske liv, og væbnernes aflæggelse af ridderløftet. Ud af disse syner skabes en ungdomsorganisation, der byder de unge den spænding og de oplevelser, deres natur kræver, og samtidig søger at bibringe de unge lyst til samarbejde, evne til at klare sig selv samt vilje til at trodse modgang og til at bære et ansvar.

Fanerne føres ud.

FESTER

DE GRØNNE OG BLÅ PIGESPEJDERE · DE GULE OG GRØNNE DRENGESPEJDERE I KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG

Vi er børn af sol og sommer,
men i slægt med blæst og regn.
Vi er født, hvor bøgen grønnes,
og i ly af hæk og hegn.
Der er sang i sprogets toner,
der er sang i mindets røst,
der er sang, når havets bølger
ruller ind mod klit og kyst.

Der er meget, som kan vække
småligt kævl og usselt kiv. —
Der er intet, som kan ligned
med en lejrs frie liv!
Under regn af gyldne gnister
sad vi rundt om lejrens bål,
der har drengen drømt sin fremtid,
og den unge sat sit mål.

Vi er unge sind, hvis tanker
higer højt mod himlens blå,
men vi ved, at kun ved arbejd'
kan vi sikkert målet nå.
Vi skal hamre, vi skal dyrke,
trods regn og striden blæst,
vi skal bygge Danmarks fremtid,
skabe hverdag om til fest!

Vi har lært at elske Danmark,
hver en dyr og omstridt plet,
vi vil vogte fædres minde,
vi vil værne om vor ret.
Vi har valgt den største Herre
og står fast som væbnervagt,
vi går frem med hævet pande
og med livets Gud i pagt!

Hvis Danmarks kommende dage

Hvis Danmarks kommende dage
skal lyse med morgenskær,
da må vor gamle moder
fostre sin ungdomshær.
Så frisk som suset i skoven,
så stærk som bølgen i fald,
en slægt, der ejer en fremtid,
fordi den vil, hvad den skal.

En ungdom, der ikke må hildes
af nattens besnærende blund,
hvis øje spejder årvågen,
mens tanken er klar og sund.
En ungdom, hvis hjerte banker
med alt det bedste i takt,
og møder som frivilligt mandskab
til sandhedens tempelvag.

Spejderbror

Spejderbror! Her er min hånd,
fast vi kjeden slutter.

Liljens ring binder som bånd
sammen i brorskapsånd.

Smidd er kjeden av sterke arme,
gjennemglødet av hjertets varme.

Du og jeg — det er et ord:

Patruljens og troppens bror!

Spejderbror! Her er min hånd,
fast vi kjeden slutter.

Ingen splid, avind og strid —
sammen i brorskapsånd.

Smidd er kjeden av sterke arme,
gjennemglødet av hjertets varme.

Øst eller vest, sør eller nord:

i korpset er hver bror!

Spejderbror! Her er min hånd,
fast vi kjeden slutter.

Sammen står, sammen vi går,
sammen i brorskapsånd.

Smidd er kjeden av sterke arme,
gjennemglødet av hjertes varme.

Speideren er rundt på vor jord:

hele verdens bror!

Danmark i tusind år

Danmark, i tusind år,
længer end saga når,
vor stammes arv,
hærget og frugtbargjort,
hjemstavn og verdens port —
lær os at råde stort
så rig en arv!

Danmark, imod dig slår
atter en stormfuld vår
med liv og død.
Strid eller arbejdsdag;
her kræves hårde tag:
Løft os, vort gamle flag,
i liv og død!

Danmark, i tusind år
søhavn og bondegård
og fri mænds arv.
Brug du os, hvor du kan,
tag du os, mand for mand!
Stå skal vort fædreland
som fri mænds arv!

Ja, vi er danske spejdere

Ja, vi er danske spejdere,
og løftet, som blev givet
en vårdag brusende og fri,
står på vor pande skrevet:
For Gud, for konge og fædreland.
Hvor end dig livet stiller
vær rede, når det gælder,
med hjerte, hu og hånd.

Vær rede! Hør den stormens il,
som gennem verden skrider,
hold spændt din streng, hold blank din pil —
Nu er det brydningstider.
Nu knytter vi vort broderbånd
i venskab og i gammen,
nu smeder vi det sammen
om hele Danmarks land.

rap, men
rigtig fe
ulle sa
dage
st, var
herber
for h

